

LIMBURGSE HOOFDSTAD KRIJGT BEZOEK VAN PIETER DE CREM

# Het Kremlin strijkt neer in Hasselt

Pieter De Crem voert campagne in Hasselt. Dat is een heel eind van zijn eigenste Aalter verwijderd, maar voor 'de Hasseltse vrienden' zakt de minister van Defensie graag eens naar de Limburgse hoofdstad af.

VAN ONZE REDACTEUR

**KARSTEN LEMMENS**

**HASSELLT** | Strak in het pak paradeert minister van Defensie Pieter de Crem (CD&V) door de Hasseltse Demerstraat. 'Hallo, ik ben Pieter De Crem, en ik kom onze Hasseltse vrienden wat ondersteunen', zegt hij tegen elke voorbijganger die hij tegenkomt. Waarna hij ze een foldertje van de lokale CD&V-kandidaten in de handen stopt. 'Ja mevrouw, ik kom van ver.' Vlak daarvoor stak hij met zijn Hasseltse vrienden een ossobuco met frietjes achter de kiezen, in restaurant *Dai Cuchini* op de Zuivelmarkt. Hij bestelde er zijn lievelingsgerecht in vlekkeloos Italiaans. 'Dat doet hij altijd in een Italiaans restaurant', zegt Emmanuel Jacob, CD&V-kandidaat in Hasselt voor de komende verkiezingen. Jacob werkt op het kabinet van De Crem, waardoor de minister graag naar de stad afzakt om even mee campagne te voeren. 'En hij heeft dat zelf aangeboden', klinkt het tevreden.

Maar niet alle Hasselaars hebben het zo op de minister begrepen. 'Ik ga eventjes doorlopen', antwoordt een vrouw hem op de Grote Markt, als hij haar een foldertje probeert te overhandigen. Toen was het even welletjes geweest voor de minister. 'Waar hebben ze hier de beste koffie?', vraagt hij, terwijl hij zelf al koers zet naar het terras van café *Wembley*, pal op de Grote Markt. Voor hij plaatsneemt, merkt hij een tafeltje verder een groep studenten op, gehuld in de typische linten van hun studentenclub. 'Ik ben nog cantor geweest van de Oost-Vlaamse gilde', spreekt hij hen toe. Waarna hij een Latijnse spreuk uit zijn oude codex citeert, die de nieuwe generatie studenten niet meer blijkt te kennen. Maar de minister ontwaart toch een lichtpuntje in de groep: één van de studenten blijkt uit Oost-Vlaanderen te komen. 'En jij drinkt Cristal?', roept De Crem onthutst, terwijl hij naar zijn Limburgs pilsje wijst.

Als hij vervolgens hoort dat het groepje economie studeert, steekt hij de loftrumpet over de puik economische programma's die de lokale CD&V-afdelingen overal te lande uitdragen. 'Ha, dus jij bent een CD&Ver?', merkt een snuggere student op. Zijn confraters, die de CD&V-minister wel hadden herkend, lachen zich een breuk.

**UIT SYMPATHIE**

Echte tips heeft De Crem niet voor de lokale CD&V-kandidaten. Hij schotelt ze geen winnend recept voor om van Hasselt een CD&V-burcht te maken, zoals zijn eigen Aalter. 'Want elke gemeente is anders', zegt de minister. 'Al zijn de problemen natuurlijk wel dezelfde: mobiliteit, veiligheid. Maar ik kom naar hier uit sympathie. En bovendien, ik voer graag campagne.' Als hem naar de Hasseltse gratis bussen wordt gevraagd, waar de lokale CD&V'ers niet mordicus aan vast willen houden, ant-

woordt hij aarzelend. 'Ik heb er nog nooit een genomen. Maar gratis voor iedereen, dat bestaat natuurlijk niet.' De Hasseltse collega's knikken instemmend. Schepen Tom Vandeput toont zich ondertussen erg opgetogen over het bezoek. 'Vorige week was Vlaams minister Hilde Crevis hier, nu minister De Crem: we worden lokaal toch goed gesteund door de hogere niveaus.' Aan Vlaams minister van Mobiliteit Crevis deed de jonge schepen al voorstellen inzake mobiliteit in Hasselt. Aan een minister van Defensie is het wat moeilijker om Hasseltse klemtonen te vragen. Maar De Crem antwoordt dat hij Limburg heel belangrijk vindt. 'Want Defensie is de grootste werkgever in de provincie', waarna hij de lof van onder meer Kleine Brogel en de basis van Leopoldsburg bezingt. 'Er zijn geen missies waar Limburg geen rol in speelt.' Lang wordt de minister echter niet met rust gelaten. Hij wordt plots onderbroken door vijf stinkende studenten. Ze zijn bezig met hun studentendoop en zijn besmeurd met eieren, look en ketchup. Hun geur is uren in de wind waar te nemen. Voor een aalmoes willen ze de minister wel even aanbidden, zo blijkt. Waarna ze op hun knieën gaan zitten en hul-

**'Jij bent van Oost-Vlaanderen, en je drinkt Cristal?'**

de brengen aan de excellentie. En op bevel van hun schachtentemmer gaan ze ook plat op de buik liggen. 'Tatatatata', alsof ze dekking zoeken voor een machinegeweer. 'Dat is ook een beetje Defensie, hé!', klinkt het lachend. De minister amuseert zich kostelijk.

**ONBESLIST**

Na de koffie moet De Crem er alweer vandoor. Andere verplichtingen, in het eigen Oost-Vlaan-



deren. Op weg naar zijn wagen deelt hij snel nog wat foldertjes uit.

'Ik vind het wel fijn dat hij naar hier komt', zegt Hilde, een veertigjarige Hasselaar die op de Grote Markt op de bus zit te wachten. Ze heeft net een korte babbel met de minister achter de rug. 'Hem

DE STANDAARD  
DINSDAG 9 OKTOBER 2012

LIMBURG 15



Pieter De Crem langs Hasseltse wegen: 'Ik kom naar hier uit sympathie. En bovendien, ik voer graag campagne.' © Yorck Jansens

verwacht je niet onmiddellijk in Hasselt. Maar zo leren we elkaar eens kennen. Al weet ik nog steeds niet op wie ik ga stemmen. Dat De Crem hier rondloopt, heeft daar nog niets aan veranderd.' Ondertussen baant het groepje politici zich een weg naar de Ha-

vermarkt. De Crem schudt zowat elke voorbijganger de hand. Daarna volgt een kort, vriendelijk gesprek. Een groepje jonge meisjes, duidelijk nog veel te jong om te gaan stemmen, krijgt geen foldertje. Electoraal niet interessant genoeg om papier aan te verspillen.

Maar de minister schenkt ze wel een vriendelijk 'hallo', als hij passeert. 'Hey!', roepen ze terug, waarna ze stiekem wat onder elkaar giechelen. Het groepje mag dan nog maar 13 jaar oud zijn, ze kennen de federale minister wel degelijk. 'Dat is die De Crem, of zoiets', klinkt het bestlist.

**ZWAANTJES**

En dan is het blitzbezoek van de minister voorbij. 'Daar zijn ze', klinkt het als het groepje tegenover groentewinkel *Het Vitamientje* staat. Uit de richting van de Groene Boulevard komen vier zwaantjes van de militaire politie

aangereden. Ze positioneren zich voor de Audi van de minister, terwijl De Crem zijn lokale collega's hartelijk de hand schudt. Ze bedanken hem uitvoerig. Dan zwaaien de deuren dicht, de zwaantjes geven gas. De politie-escorte zet zich in beweging, en het Kremlin vertrekt uit Hasselt.