

De tuin van de gouverneur

Ik meen niet te overdrijven als ik zeg dat de binnenstad van Hasselt weinig groen heeft. Ook al is Hasselt-city binnen de – aha – groene boulevard amper een halve vierkante kilometer groot. Vast staat dat publiek groen downtown met een vergrootglas te zoeken is. Vier bomen en twee struiken zijn al een lucratief bouwperceel. Tenzij u tevreden bent met die twee schaambomen voor de Quintinus-kerk. Sorry, kathedraal. Ik mag daarmee spotten. Ik ben een Hasselaar.

En dus hoeft het geen betoog dat elke morzel groen in de binnenstad in lokale verkiezingstijden een verkiezingsthema zal zijn. Denk aan het veelbesproken begijnhofdispuut met zijn tuin. Die trofee is dankzij luid protest van de Hasselaar grotendeels binnen. Maar ook weer niet helemaal. Ondanks sussende en verhullende communicatie van eigenaar de provincie is deze kwestie in essentie nog altijd niet helemaal uitgevochten tussen provincie, universiteit en stad. Juridisch niet. En nog minder financieel. Dat thema wordt in de coulissen rustig gekneet richting verkiezingen. Het is nog even wachten op het ongetwijfeld elegante, witte konijn uit de hoge hoed.

Maar nu heeft ook RoodGroen Hasselt, bij monde van uitdager



Marc Schepers, haar groene troef op tafel gelegd: de Gouverneurstuin. Klinkt goed. Dat we daar niet aan gedacht hadden. Een mens gaat als vanzelf wat statiger wandelen dan. Schepen Tom Vandeput (CD&V) wil al langer dat o zo weelderige Hasseltse groen (grosso modo Gouverneurstuin, Minderbroederstuin en begijnhof) in de binnenstad verankeren, maar Schepers stelt

het nu harder: het groen, zeker de Gouverneurstuin, moet publiek. Met doorsteekjes en sien la. Maar laat dat detail nu net niet doorgesproken zijn binnen de coalitie met CD&V.

Een beetje wrang is dan wel dat voor die rood-groene *verkiezingspraat* de gouverneur wordt ingeschakeld. In een vorig leven een sp.a-politicus, nu een gerespecteerd iemand die geacht wordt bo-

ven de partijen te staan. “Binnen een vijftal jaren loopt mijn termijn af en dan zijn er zeker mogelijkheden”, zegt Herman Reyniers in het krantenstuk. Really? Heeft u dat echt gezegd, meneer de gouverneur? Dan denk niet alleen ik, maar elke Hasselaar en bij uitbreiding elke Limburger want het stond in *Het Belang*: *Dat is gemakkelijk gezegd. Zolang hij er zelf maar geen last van heeft.*