

Handelaars Aldestraat niet opgezet met komst erotische winkel «Hopelijk geen latexpakjes in etalage»

HASSELT

In de Aldestraat zijn niet alle burens opgezet met de komst van de nieuwe handelszaak 'Tutti Passi'. Hoewel de uitbaters spreken van een 'erotische prikkelwinkel' in plaats van een seksshop, vrezen de andere handelaars toch té expliciete tafereel in de etalage. «Dit past dan ook beter elders in de stad», klinkt het.

DIMITRI MEUS

Hoewel de deuren van de zaak pas binnen enkele weken opengegaan, hebben de burens toch al bedenkingen bij de komst van 'Tutti Passi'. «Omdat het hier niet past», zegt Marischa Jadoulle van juwelier 'Pauly & Jadoulle'. «Er ligt een school om de hoek, er zijn tal van kinderspeelvelden in de straat. Mijn tienerdochter passeert regelmatig in de winkel: zij hoeft daar nog niet mee geconfronteerd te worden. Naar verduid liggen er in de etalage van hun vestiging in Antwerpen zelfs latexpakken en dergelijke», gaat Jadoulle verder.

«Pas op, de eigenaars lijken vriendelijke mensen en ik wens hen alle succes toe met hun winkel. Als het mooi en braaf is, heb ik er minder problemen mee, maar dan nog past dit soort winkel volgens mij beter in pakweg de Dorpsstraat. Ook de andere handelaars in de straat denken er zo over, maar niet iedereen durft dat met zoveel woorden zeggen.»

Stad ook geen voorstander

In de hoop tot een oplossing te komen, richtte Jadoulle zich al tot het stadsbestuur. «Ik heb al gemaild naar schepen Tom Vandeput en ook burgemeester Hilde Claes heb ik aangesproken», zegt

ze. «Als stad zijn wij geen betrokken partij», benadrukt schepen van Lokale Economie Tom Vandeput (CD&V). «Maar uiteindelijk zijn wij ook geen voorstander van dergelijke winkels in het centrum. Zijstraten als de Alde- of Kapelstraat hebben bovendien een zeker imago met kleinere boetieks. Helaas zijn er geen rechtsmiddelen om op te treden en dus kunnen we er weinig aan doen. We hebben wel contact opgenomen met de huisbaas: die heeft ons verzekerd dat het om een deftige winkel gaat.»

'Prikkelwinkel'

Bij Tutti Passi kan men die stelling alleen driftig bevestigen. «Mensen die op zoek zijn naar vnzige artikelen, zijn bij ons niet aan het juiste adres», zegt Kristel Bosteels. «Wij profileren ons net als vrouwvriendelijk, met toegankelijke winkels zonder vulgaire toestanden. Noem ons daarom geen seksshop, maar eerder een 'prikkelwinkel'. Onze etalage zal alleszins heel smaakvol ingericht zijn. Latexpakjes zal je er niet kunnen zien, want dat verkopen we zelfs niet. Men hoeft zich dus helemaal geen zorgen te maken in de buurt. Integendeel: die kan er misschien zelfs van profiteren. Wij kiezen



De 'erotische prikkelwinkel' zou in het pand naast juwelier Pauly & Jadoulle komen. Foto's Mine Dalemans

Er ligt een school om de hoek en mijn dochter passeert regelmatig bij mij in de winkel: zij hoeft daar nog niet mee geconfronteerd te worden

MARISCHA JADOLLE



Marischa Jadoulle van de aanpalende juwelier Pauly & Jadoulle.

namelijk altijd voor een locatie aan de rand van het stadscentrum, net om de mensen die misschien dat beetje schroom nog hebben toch toe te laten bij ons binnen te stappen. Mogelijk bezoeken die klanten

daarna wel eens andere zaken in de straat?» Daar heeft haar toekomstige buurvrouw toch twijfels bij. «Ik denk niet dat de Hasselaren

hier opzitten te wachten. Het zal wel wat nieuwsgierigen lokken, maar of de andere zaken daar ook van profiteren, valt af te wachten», besluit Jadoulle.