

HASSELT

Naam en graad van Hasseltse bevrijder fout op straatnaambordje

De kans is klein dat u het al had opgemerkt, maar het straatnaambord van de Zeven-septemberlaan bevat liefst twee fouten. De extra vernoeming op het bord kwam er al in 1999. Zeventien jaar later lijkt de oplossing eindelijk in de maak.

Dirk JACOBS

In 1999 kreeg de bestaande Zeven septemberlaan in Hasselt een extra vernoeming naar de bevelhebber van het Amerikaanse bevrijdingsbataljon, Wheeler Merriam. Op 7 september 1944 bevrijdde zijn bataljon van de Amerikaanse tweede pantserdivisie Hasselt.

Maar met het straatnaambordje is al jaren een probleem dat maar niet opgelost geraakt. "Sinds de hernieuwing van de straatnaambordjes staat de naam van de luitenant-generaal er verkeerd op en werd hem ook een verkeerde rang, die van generaal, toegekend",



Zowel de naam als de rang van luitenant-generaal Wheeler Merriam wordt foutief weergegeven op het bord. FOTO DJ

merkt gemeenteraadslid Jan Wouters (N-VA) op. Hij stootte in de zomer van 2015 samen met Frank Vanstreels, auteur van verschillende boeken over de Tweede Wereldoorlog in Hasselt, tijdens de voorbereidingen van de Hasseltse Bevrijdingsfeesten op dit foutje.

"Bijna maandelijks wordt op de gemeenteraad gestemd over nieuwe straatnamen maar dit dossier is nog niet ter sprake gekomen. Ongetwijfeld is dit foutje te wijten aan een vergetelheid. Ik roep de bevoegde schepen toch op om dit straatnaambordje alsnog aan te passen. Juist is juist. Dat is een kwestie van respect voor onze bevrijders."

Schepen Tom Vandeput is stomverbaasd over de fout. "Die dateert al van bij de naam-bordjeswissel en we prijzen dan ook de opmerkzaamheid van Jan Wouters. Bovendien kunnen we ons toch niet veroorloven in de stad van de minister van defensie met verkeerde graden van militairen te kijk te staan. En dus ga ik meteen opdracht geven om dit recht te zetten. Ere aan wie ere toekomt."